

Kirkebladet

September - oktober - november 2016

Nr. 4

70. årgang



Øls



Hørby



Døstrup



Høststemning ved Øls kirke.

Foto: Søren Thostrup Østergaard

Bjergbestigning s. 2

Menighedsrådsvalg s. 3

Kalenderen s. 4

Arrangementer s. 6

Ny P-plads s. 7

▷ Kunsten at bestige et bjerg

Hvis man vil indlede en karriere som bjergstiger, bør man starte i det små. Mount Snowdon i Wales kan absolut anbefales. Sognepræsten fortæller om kunsten at bestige et bjerg

s. 2

▷ Menighedsrådsvalg

Det er nu, du skal være oppe på beatet, hvis du vil være med til at sætte dit præg på arbejdet i menighedsrådet. Læs formandens artikel

s. 3

▷ Arrangementer

Efteråret bugner af arrangementer i vore tre sogne: Teater for børn, børnegudstjeneste til halloween, ungdomsgudstjeneste, høstfest og foredrag med Charlotte Rørth. Læs mere

s. 6

Kunsten at bestige et bjerg | v. sognepræst Anders Tranholm-Bjerg

Denne sommer havde jeg fornøjelsen af at indlede min karriere som bjergbestiger. Med undtagelse af et par besøg på Himmelbjerget havde jeg endnu til gode at tjene mine sporer inden for denne ædle disciplin. Men nu skulle det være! Vi var taget til Wales i sommerferien, og hvad kunne da være mere passende end at bestige Storbritanniens højeste bjerg, Mount Snowdon, som tilfældigvis ligger i Wales. Tilmed boede vi i udkanten af den nationalpark, som er opkaldt efter det berømte bjerg og lyder navnet: Snowdonia, så afstanden var overkommelig.

Afstanden hen til bjergets fod, javel. Men så var der jo lige afstanden fra parkeringspladsen og op til bjergets top. Hvordan skal man måle den? Det er ikke nok at måle længden, nej, hvis man vil have det fulde indtryk af de strabadser, som turen indebærer, skal man tælle stigningen med. Jo stejlere stigning, des langsommere går det. Hvis stigningen er meget brat, kan det tage lang tid at forcere selv kortere afstande.

Der findes forskellige ruter af varierende sværhedsgrad, som fører op til Mount Snowdons tinde. Som bjergbestiger hører jeg til de dovne, så jeg tog selvfølgelig den letteste. Det nederste stykke var asfalteret, så jeg blev forledt til at tro, at de havde asfalteret hele vejen derop. Jeg blev dog hurtigt klogere. Efter et kort stykke skulle man dreje fra og følge en stenet sti. Til gengæld var stien særdeles behagelig, idet stigningen var jævnet ud over en lang strækning.

Vi kom hurtigt op i bjergrigt terræn. "Er vi der allerede?" tænkte jeg, da den første bjergtinde dukkede op foran mig. Det viste sig dog blot at være en mindre tinde på vejen mod det sagnomspundne Mount Snowdon. Her lærte jeg en vigtig ting om bjerge: Står man langt væk, kan man se det højeste bjerg rage op over sine mindre medsøstre. Står man tæt på, kan man ikke se bjerget, fordi de mindre tinder rager op foran det. Man kan altså stå helt tæt på sine drømmes mål uden at kunne se det. Omvendt så ser man klarere, når tingene kommer lidt på afstand. Mon ikke det også forholder sig sådan i andre af livets forhold?

Turen op til bjerget foregik for det meste ad en jævnt stigende vej. Men på det sidste stykke blev det pludselig stejlt.



Og ikke nok med det, omgivelserne blev også mere faretruende, jo højere, man kom op. På det stejleste sted gik man langs en stejl skrænt fuld af løse småsten. Her havde flere bjergbestigere mistet livet, læste jeg mig til. Det sidste stykke gik stien på en smal bjergkam med bratte fald til begge sider. Men nu var jeg optændt af en hellige ild, da målet var ved at være inden for rækkevidde, og skyede ingen fare.

Man regner med, at udsigten fra et bjerg må være fantastisk. Det er vel én af grundene til, at man går derop? Men det første, vi så fra toppen af Mount Snowdon, var: Skyer. Vi havde bevæget os så langt op i de øvre luftlag, at vi var kommet derop, hvor skyerne lå. Og herfra er udsigten begrænset, skulle jeg hilse og sige. Og dog: For fra toppen af bjerget kan man se skyerne oppefra og ikke nedefra, som vi er vant til. Det er en ganske særlig oplevelse. Venter man længe nok, driver skyerne forbi og åbner for et storslået panorama af bjerge, dale, marker og hav.

Jeg var således ret tilfreds med mig selv, da jeg havde nået toppen. At der ikke var tale om nogen heltedåd, kunne man dog forvise sig om ved et blik på mine medvandrere, som for en stor dels vedkommende bestod af hundelufere og børnefamilier. Ja, det er sandt, jeg så børn på 7-8 år, som havde klaret turen på deres egne små ben. Og blandt hundeejerne regnes det åbenbart for en almindelig søndagstur at tage hunden med på bjergbestigning. Mount Snowdon må nok regnes til begynderkategorien for bjergbestigere. Men man skal jo starte et sted.

Hvad har jeg så fået ud af at bestige et bjerg? "Står på en alpetop, hvad fa'en sku' jeg egentlig dér", synger Shubidua. Og det er jo et godt spørgsmål, for livet leves ikke oppe på bjergtoppen, men ende i dalen. Uanset hvor imponerende udsigten er fra bjergets tinde, så kalder hverdagen, og man skal ned igen.

Hvordan er det så at komme tilbage til lavlandet efter at have besteget et bjerg? Står jeg som Moses med Lovens tavler, fuld af ny visdom fra højeste sted, klar til at lede mine medmennesker på rette vej? Næppe. Hverdagen er lige så krævende som før, det er de samme arbejdsopgaver der skal laves, de samme krav der stilles, de samme vanskeligheder der skal overvindes. Bjergbestigningen var kun et afbæk i en hverdag, som er fuld af modstridende krav, svære opgaver og deadlines der skal overholdes.

Lavlandet har også sine bjerge, som skal bestiges. De ser måske ikke lige så imponerende ud som Mount Snowdon, men de kan være mindst lige så krævende. Én ting har jeg dog lært af min karriere som bjergbestiger: Når du står over for et bjerg, som skal bestiges, skal du jævne stigningen ud. Lad være med at tage den korte vej, hvis stigningen er stejl. Tag hellere den lange vej med den jævne stigning, selv om den ser længere ud på kortet. Så kan det være, at bentøjet holder lidt længere.

Med disse ord vil jeg ønske alle i menigheden velkommen tilbage fra ferien og held og lykke med de bjerge, som I hver især skal bestige i den kommende tid.

atb

Formand for menighedsrådet, Elin Juhl Hedegaard, skriver i anledning af det forestående menighedsrådsvalg:

Menighedsrådsvalget står for døren, d. 13. september er der fælles opstillingsmøde for hele landet. Her i pastoratet foregår det i konfirmandstuen kl. 19.00. Går man ikke særlig ofte i kirke, tænker man måske automatisk, at det ikke er noget for mig. Men giv det lige en tanke mere. Menighedsrådet er en del af det lokale foreningsliv. Derfor

er det at være med i menighedsrådet også at arbejde for et aktivt lokalsamfund. Menighedsrådet samarbejder med lokale foreninger om bl.a. sankt-hans, høstfest og fastelavn. Blandt nye initiativer kan nævnes, at en sorggruppe for børn er på vej. Der er ikke specifikke krav til at være med i menighedsrådsarbejdet, det vigtigste er at ville være med til at give menighedsrådet en stemme i lokal-samfundet og at være en del af et godt samvær, hvor vi er alvorlige, synger, får lidt mad, kaffe, vand og vin, griner, diskuterer og tager på studietur. Velkommen i menighedsrådet! Vi ses til opstillingsmøde d. 13. september kl. 19.00 i konfirmandstuen, Løgstørvej 71.

Kirkesanger stopper

Vores kære kirkesanger, Kari, som vi har haft glæden af det sidste års tid, er desværre stoppet, da arbejdet som gymnasielærer kræver hendes fulde engagement. Vi har været specielt glade for Kari, fordi hun også spiller orgel og ikke har været bleg for at springe til tangenterne i en snæver vending. Hendes efterfølger kendes ikke i skrivende stund, men vi satses på at finde en kompetent afløser – med eller uden fornemmelse for orgelspil.

Arbejdet i menighedsrådet

Hvad består arbejdet i et menighedsråd egentlig af? Her kan du se et par bud fra nogle af vores mest erfarne medlemmer. Formand Elin Juhl Hedegaard skriver: Jeg er stolt over, at vi har tre velholdte middelalderkirker med tilhørende kirkegårde. Menighedsråd er nærdemokrati, når det er bedst. Derfor er der altid kort vej fra ide til handling.

Sekretær i menighedsrådet, Lise Meyer, fortæller: Jeg har deltaget som sekretær og været medlem af arrangementsudvalget. Medlemsskabet af menighedsrådet har budt på diverse praktiske opgaver

f.eks i forbindelse med fællesspisning samt på medvirken som læser ved nogle af gudstjenesterne.

Fra kirkeværge i Hørby, Jenny Lyngaa, lyder det: Jeg interesserer mig særligt for lokalhistorie, bl.a. den historie der findes på kirkegårdene. Det har medført, at jeg har skrevet lokalhistoriske artikler til kirkebladet og været guide på Kend dit sogn, en tur arrangeret af menighedsrådet for alle tre sogne.

Organistjubilæum

D. 1. juli for 25 år siden blev Lene Rolighed Andersen ansat som konstitueret organist ved Øls, Hørby og Døstrup kirker. Efter endt organistuddannelse blev den midlertidige ansættelse gjort permanent, og Lene har trådt i pedalerne i vore tre kirker lige siden. Lene har startet kirkekor op og medvirker desuden ved minikonfirmandundervisning, babysalmesang og konfirmandforberedelse.

Hun vil derfor være et kendt ansigt ikke mindst blandt sognenes yngre beboere. D. 14. august blev Lenes sølvbryllup med vore tre sogne fejret ved en reception i konfirmandstuen med deltagelse af personale, menighedsrødder og familie. Her blev der på menighedsrådets vegne sagt en varm tak til Lene for hendes trofaste engagement og gode humør gennem alle årene.



Organist Lene Andersens 25 års jubilæum blev markeret med en reception 14. august. Her er jubilaren flankeret af sognepræst Anders Tranholm-Bjerg og menighedsrådsformand Elin Juul Hedegaard.

Foto: Søren Østergaard

Siden sidst

Døbte:

Eskild Asferg Holst,	Øls
Kristine Elisabeth Søndergård,	Øls
Lukas Theodor Andersen,	Hørby
Ida Hejlskov Mikkelsen,	Hørby
Hannibal Steffensen Clausen,	Hørby
Asta Møller Hougaard,	Døstrup

Viede:

Karoline Houen Christensen og Brian Houen Christensen,	Hørby
Jannie Hejlskov Mikkelsen og Emil Klarskov Mikkelsen,	Hørby
Anne-Louise Bjerre Jakobsen og Martin Viktor Bjerre Jakobsen,	Hørby
Kathrine Agerbo Bjerring og Christian Agerbo Bjerring,	Hørby
Line Myrup og Jacob Holst Sørensen,	Hørby
Birgitte Fyllgraf Nørgaard og Daniel Fyllgraf Nørgaard,	Døstrup

Begravede:

Aage Pedersen,	Hørby
Kristence Johannes Nielsen,	Hørby
Jens Peter Stevnhoved,	Døstrup
Tove Anny Jensen,	Døstrup
Ilse Secher Ølgod,	Døstrup

Kirkekalenderen

Gudstjenesteliste for perioden september - november 2016

ØLS

HØRBY

DØSTRUP

Dato	Øls	Hørby	Døstrup
4. september	15. søn. e. trin.		
11. september	16. søn. e. trin.	10.15 Høstgudstjeneste.	19.00 I kirken: Høstgudstjeneste 20.00 i forsamlingshuset: Kaffe og foredrag v. Lisbeth Hvid Christensen
13. september		19.00 Konfirmandstuen: Opstillingsmøde til menighedsrådsvalget 2016.	
15. september		19.30 Konfirmandstuen: Strikkeklub starter	
18. september	17. søn. e. trin.		
25. september	18. søn. e. trin.	10.15	
2. oktober	19. søn. e. trin.		11.00 Konfirmandgudstjeneste
9. oktober	20. søn. e. trin.		
16. oktober	21. søn. e. trin.	10.15 JPO	
23. oktober	22. søn. e. trin.		11.30 JPO
27. oktober	19.00 Syng dansk dag. Sangaften		
30. oktober	23. søn. e. trin.	10.15 BUSK Ungdomsgudstjeneste. Kirkekoeret medvirker	
1. november		18.30 Halloween for børn	
6. november	Alle Helgens dag		10.15 Oplæsning af navnene på dem, der er døde i løbet af året
13. november	25. søn. e. trin.	10.15	16.00 Rødhalsen

Sept

Okt

Nov

20. november	sidste søn. i kirkeåret			10.15		- teaterforestilling for børn. Kirkekolet medvirker
23. november						19.30 Døstrup forsamlingshus: Charlotte Rørth
27. november	1. søn. i advent					10.15 Luciaoptog med minikonfirmanderne fra 3A og 3B
4. december	2. søn. i advent		10.15		16.00 De ni læsninger med Hobro kirkekor	

Der er kirkekaffe efter alle
højmesser kl. 10.15

Præstens ferier og fridage:

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg holder fri d. 16.-18. september og d. 15.-23. oktober. Præstens faste fridag er mandag. I præstens fravær henvises til provst Jørgen Pontoppidan, Hvornum, tlf. 98546068, e-mail: jpo@km.dk



Hørby Plantage tog imod ikklædt forårets farver.

På gåben mellem tre kirker

Solen skinnede over det majsgrønne landskab, som en lille gruppe vandere gennemtravede 2. pinsedag, 16. maj. Øls-Hørby-Døstrup Menighedsråd arrangerede traditionen tro pinsevandring, der bød på hyggeligt samvær, tre kirker og en skøn gåtur ud i foråret. Dagen begyndte med gudstjeneste i Øls Kirke, og herefter drog et dusin deltagere afsted. Turen gik først omkring Øls Skæppe, og via markveje og de små landeveje nåede selskabet Hørby Plantage, der tog imod i de skønneste vårbliede løvfarver. Ved Mågesøen, der var uden måger, men dog med et par selskabelige gråender, ventede Dorthe Palm Hansen. Hun var dagens forsyningsmester og diskede op med lækre sandwich, koldt vand og frugt. Ruten passerede herefter Hørby Kirke for at forsætte ad Kirkegårdsvej til Døstrup Kirke. Omtrent 10 kilometers vandring sluttede på terrassen bag kirken, hvor der er smuk udsigt over Mølledammen. I Døstrup voksede flokken, idet en tilsvarende pinsevandring fra Hobro Kirke også havde mål ved Døstrup Kirke. De to grupper nød kaffe og kringle sammen, inden dagen sluttede i kirken. Sognepræst Anders Tranholm –Bjerg fortalte lidt om Døstrup Kirkes historie, og selskabet sang salmen "Det dufter lysegrønt af græs" – en perfekt afslutning på årets pinsevandring.

Tekst og foto: Søren Østergaard

Kommende arrangementer

Søndag d. 11.9. kl. 19.00 i Døstrup kirke/ kl. 20.00 i forsamlingshuset: Høstfest

Kl. 19.00 holder vi høstgudstjeneste i Døstrup kirke. Efter gudstjenesten kl. ca. 20.00 er der høstfest i samarbejde m. Døstrup forsamlingshus. Her vil afdelingsforstander på VUC i Himmerland, Lisbeth Hvid Christensen tale om arbejdet med integration af flygtninge fra Mellemøsten. Hun fortæller selv om foredraget: "Der er kommet mange nye flygtninge til landet de seneste tre år, og lovgivningen på området ændrer sig med hastige skridt. Mit foredrag vil give et øjebliksbillede af situationen i Mariager Fjord kommune og vil med udgangspunkt i VUC's sprogskoles integrationsopgaver og samarbejde med kommune og frivillige netværk give et indblik i det arbejde, som gøres for at skabe så god integration som muligt."



Lisbeth Hvid Christensen taler om integration ved høstfesten i Døstrup forsamlingshus.

Torsdag d. 15. september kl. 19.30 i konfirmandstuen: Strikkeklub starter

Strikkeklubben tager tråden op fra forrige sæson og starter op igen. Der er en syv-otte kvinder som mødes hver torsdag og strikker, snakker og drikker kaffe. Der er også plads til dig! Tilmelding er ikke nødvendig, bare kom som du er og tag dit strikkesæt med. Måske bliver du inspireret til nye projekter.

Tirsdag d. 1. november kl. 18.30 i Hørby Kirke: Halloweenarrangement for børn

Det bliver uhyggeligt, når præsten inviterer til halloweenaften i Hørby kirke. Vi skal på en uhyggelig vandring gennem det gamle Hørby, og der bliver også tid til en tur på kirkegården – hvis du altså tør! Aftenen slutter med gudstjeneste kl. 19.30, hvor de voksne kan slutte sig til. Mød udklædt i dit mest uhyggelige outfit!

Onsdag d. 23.11. kl. 19.30 i Døstrup forsamlingshus:

Foredrag med Charlotte Rørth
Foredrag med journalist og forfatter Charlotte Rørth, som til daglig arbejder som journalist ved Nordjyske Stiftstidende, fortæller om sine spirituelle oplevelser, som er skildret i bogen "Jeg mødte Jesus". Der betales kr. 25,- for kaffe og kage.



Torsdag d. 27.10. kl. 19.00 i Øls kirke: Syng dansk aften i samarbejde med Y's Men

Temaet i år er: Nye salmer. Der vil dog også være gamle kendte fra højskolesangbogen på programmet. Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg guider os gennem aftenens program, og ved orglet sidder vor trofaste organist, Lene Rolighed Andersen.

Søndag d. 13. november kl. 16.00 i Døstrup kirke: Rødhalsen

I år byder vi på en teaterforestilling for børn: Rødhalsen v. sanger og musiker Stine Michel. Stine Michel har indspillet en musikfortælling inspireret af Selma Lagerlöfs Kristuslegende Rødhalsen. Til fortællingen er der komponeret ny musik af Stine Michel og Lise Dynnesen. Indspilningen består af sange akkompagneret af orgel, klaver, bas, guitar, flygelhorn, trompet og trommer. Mellem sangene fortælles historien om Rødhalsen. Kirkekoret og minikonfirmanderne medvirker ved forestillingen. Der opkræves entré kr. 30 pr. familie, og man får en CD med i prisen.

Mariagerfjord Kirkehøjskole

Højskoledagene afholdes i Hobro kirkecenter lørdage kl. 10-14
D. 8. oktober: Professor dr. theol. Ole Jensen: Tvivl og tro. Ateisme – religion – kristendom. Dokumentarfilm om Luther: Drevet til modstand.
D. 12. november: Ph.d. studerende Sasja Emilie Madsen: Borger eller undersøgt. Luthers samfundsforståelse. Sognepræst Gerda N. Jensen: Pave, konge, munk, bonde. Foredrag om reformationen i Nord-europa.

Søndag d. 30. oktober kl. 10.15 i Hørby kirke: Ungdomsgudstjeneste

Musikken er moderne, og kirkekoeret er med til at sætte stemningen ved denne gudstjeneste. Vi tør godt love, at det bliver en anderledes oplevelse.

Nyrenoveret parkeringsplads ved Hørby kirke

**Tale ved indvielsen af den renoverede parkeringsplads ved Hørby kirke, Vielshøjgård, d. 2. juni 2016
v. Jenny Lyngaa:**

„Til lykke med den meget flotte parkeringsplads. Tidligere vidste folk, der kommer til kirke fra den østlige del af sognet, ikke om vi måtte parkere lovligt på dette område ved Vielshøjgård. Pladsen fremkom, da der i 1978 blev bygget en ny svinstald, og de store træer blev fældet. Nu kan vi med god samvittighed parkere her.

Lige siden mennesket blev træet af at gå og fandt på måder at transportere sig på, har vi haft brug for steder, hvor vi kan henstille vore transportmidler. Når hr. pastor Anders Tranholm-Bjerg skal passe sine gudstjenester og andre kirkelige handlinger i Hørby kirke, kommer han kørende i sin bil og forventer, at der er en til ham, måske endda reserveret. En sådan luksus havde præsterne tilbage i tiden ikke, og dog:

I et 3-sogns pastorat, som vort er, havde man ikke tidligere en præstegård i hvert sogn. Præstegården lå i hovedsognet og så var der en anneksgård i hvert af de 2 bisogne, Hørby og Døstrup. Anneksgårdene kunne værre fæstegårde under præsten, eller kirken ejede dem, måske blev gårdene udpegede.

I vort pastorat har Øls sogn altid været hovedsognet og havde dermed præstegården liggende i sognet. Når præsten skulle forrette kirkelige handlinger i Hørby eller Døstrup kirke, havde anneksgården den forpligtigelse, at den skulle stille et værelse til rådighed for præsten, hvor han kunne klæde om og måske også komme til hægterne oven på en kold køretur i al slags vejr. Den skulle også anviser plads til opstaldning af præstens heste, og kusken skulle desuden have et værelse, hvor han kunne opholde sig, mens præsten forrettede gudstjenesten. Anneksgården i Hørby var netop Vielshøjgård med sin nære beliggenhed ved kirken.

Da der i 1907 blev bygget en ny præstegård i Hørby sogn, blev den gamle præstegård taget ud af brug, men ikke nedlagt. Men præstegårdsforpagteren i



Elever og pædagoger fra Odamsgaard knokler med den nye parkeringsplads.

Foto: Trine Tranholm-Bjerg.

Øls har sikkert stadig i sin kontrakt haft indføjet, at han var forpligtiget til at køre for præsten til kirkerne og andre steder. Og så er vi tilbage i nutiden, og ringen er sluttet.

Menighedsrådet er meget glad for, at samarbejdet mellem Fonden Odamsgaards

elever og graver Jens Tinglev Kristensen har været så fint. Resultatet af jeres arbejde med at anlægge denne P-plads er flot, og er et fint projekt til efterligning, og det fortjener at blive fortalt i et bredere forum.”

Faktaboks

v. Trine Tranholm-Bjerg:

Odamsgård er et opholdssted, botilbud og uddannelsesstilbud i Hørby, som har fungeret i mere end 27 år. Det har fra starten været et sted, hvor unge drenge/mænd i alderen 13-18 år kunne bo, hvis de havde brug for ekstra støtte til at udvikle sig personligt, socialt og fagligt. De fleste har ADHD eller lignende vanskeligheder. Til de lidt ældre unge mænd og kvinder over 18 har Odamsgård et botilbud i Handest. På Vielshøjgård ved siden af Hørby Kirke er der uddannelsesstilbud til Odamsgårds unge og andre unge fra Høbro og omegn, hvor man kan tage en STU-uddannelse, få uddannelses- og erhvervsafklaring, være i beskyttet beskæftigelse m.m. På værkstederne udvikler de unge deres færdigheder, og de får mulighed for at få papir på de ting, de har lært.

ADRESSER

Øls-Hørby-Døstrup Menighedsråd

Formand:

Elin Juul Hedegaard,
Glenstrup Søvej 16, 8990 Fårup.
Tlf. 61 27 53 55
8315@sogn.dk

Øls sogn:

Kirkevæрге
Jens Sloth Jensen,
Skivevej 82, 9500 Hobro.
Tlf. 60 64 29 23

Graver og kirketjener:

Ivan Hjul Andersen
Hejringvej 6, Snæbøum, 9500 Hobro
Tlf. 23 24 67 83
oelskirke@gmail.com

Kasserer:

Lene Tanghus Hindberg,
Ølsvej 46, 9500 Hobro.
Tlf. 98 54 27 21

Hørby sogn:

Kirkevæрге
Jenny Lyngaa,
Hedemarken 2, Tobberup, 9500 Hobro
Tlf. 98 52 06 68/40 36 18 52

Graver og kirketjener:

Jens Tinglev Kristensen
Stubberhøjvej 3, St. Brøndum,
9520 Skørping
Tlf. 23 37 77 09
hoerbykirke@gmail.com

Kontaktperson:

Anders Tranholm-Bjerg,
Løgstørvej 71, 9500 Hobro.
Tlf. 98 52 00 34
atb@km.dk

Døstrup sogn:

Kirkevæрге i Døstrup:
Karl Jørgen Ingversen,
Svinget 8, Døstrup, 9500 Hobro.
Tlf. 98 55 71 70

Graver og kirketjener:

Tove Møller
Viborgvej 50, St. Binderup, 9600 Aars
Tlf. 51 95 74 31
doestrupkirke@hotmail.dk

Sognepræst

Anders Tranholm-Bjerg
Hørby Præstegård, Løgstørvej 31
E-mail: atb@km.dk
Tlf. 98 52 00 34 - træffes bedst efter aftale.

KFUM-gruppeleder:

Alexandar Laumann Valmuevej 12A 9500 Hobro,
tlf. 51 22 57 87

FDF-kredsleder:

Helle Hjorthøj, Hohøje 34,
tlf. 27172763

Kirkebladet:

Udgives af pastoratets menighedsråd med sognepræsten som ansvarshavende redaktør. Bladet er holdt i kirkeårets farver: Violet for advent, gylden for påske, rød for pinse og grøn for trinitatis. Forsidetegninger er udført af Bent Maltha.

Stof til næste kirkeblad:

Vi modtager gerne stof eller idéer til næste kirkeblad. Sendes til sognepræsten, gerne pr. e-mail. Deadline: d. 1. november 2016.

Kirkebil - kan bestilles dagen før til alle de annonce-rede gudstjenester. Til Øls og Hørby kirker hos: Hobro Taxa tlf. 98 51 23 00 – og til Døstrup kirke hos: Niels Ejvind Hansen tlf. 98 55 71 38. Det er gratis at benytte kirkebil.

Design & Layout: Reklamehuset Hobro 9852 0277
Oplag: 1.785 stk.

Vigtige internetadresser

www.øls-hørby-døstrup.dk

Hjemmesiden for din lokale kirke, hvad enten du bor i Øls, Hørby eller Døstrup sogn. Her kan du finde nyttige oplysninger, artikler, billeder mm. Du kan også selv få lov at bidrage til hjemmesiden. Henvendelse til webmaster Søren Østergaard, stoster@youmail.dk

www.km.dk

på kirkeministeriets hjemmeside kan man finde information om folkekirken, vejledning om hvordan man gør ved fødsel, dåb, bryllup og begravelse samt meget mere.

www.sogn.dk

Her står oplysninger på alle sogne i hele Danmark med navn og adresse på præst, kirkepersonale og menighedsrødder.

www.religion.dk

Kristeligt Dagblads hjemmeside hvor man kan læse artikler om tro, religion og etik samt deltage i religionsdebatten.

www.giraffen.dk

Et forum for chat, nyheder og meget mere for unge og voksne med interesse for kristendom.

www.dendansksalmebogonline.dk

Et meget brugbart værktøj fra kirkeministeriet, hvor du både kan finde teksterne og høre melodierne til salmerne samt søge efter salmer til bestemte kirkelige lejligheder.